

Gedichtenwedstrijd



'Eenzaam'

Een stad vol met mensen, maar je toch alleen voelen. Is dat normaal? Is het gevoel van eenzaam zijn normaal? Hoort het bij het leven of moeten we naar buiten, mensen ontmoeten en gesprekken voeren? Praten we wel genoeg over dit gevoel? Of rust er een taboe op? Al deze vragen hebben te maken met het thema 'eenzaam'. We zijn benieuwd naar uw/jouw gevoelens en vragen bij dit thema. Want eenzaamheid moet bespreekbaar zijn! Het winnende gedicht wordt bekend gemaakt en voorgedragen tijdens een middag met diverse optredens.

Datum inzending: vóór maandag 10 juni 2019 naar ontmoetingmaassluis@gmail.com

Datum bekendmaking: Zaterdag 13 juli om 14.30u

Locatie: 'De Ark', Rembrandtlaan 2.