

# Bert Keizer



Lezing:  
De Dood wordt  
nooit gewoon.

Locatie : De Windwijzer, Schiedamseweg 95,  
3134 BD Vlaardingen  
Datum : Donderdag 6 februari, 17.00 – 19.00 uur  
(met inloop vanaf 16.30 uur)  
Kosten : € 5,-  
Aanmelden : [aanmelden@dewindwijzer.nl](mailto:aanmelden@dewindwijzer.nl)

**Bert Keizer** geeft een lezing. Hij is filosoof, schrijver, columnist en als arts werkzaam bij de Levensidekliniek. Hij komt ons vertellen over zijn nieuwste boek 'Reis om de dood – van as tot ziel', dat in de NRC omschreven wordt als 'het veelzijdigste, subtielste filosofische boek dat in jaren over de dood is verschenen in Nederland.' Bert put rijkelijk, openhartig en soms ontroerend uit zijn artspraktijk, zijn kennis van literatuur en filosofie en alledaagse observaties. Na de lezing is er soep en een nagesprek. Van harte welkom!